

ZEVEN STAPPEN OM VREES TE VEROVEREN

Door Ernest Angley

1. TEVREDEN GOD

Door het geloof is Henoeh weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest (Hebreeën 11:5).

Als u God behaagt, zal Hij voor u zorgen. U behaagt God zeker wanneer u aan Zijn zijde staat en Zijn wil doet. Hebt u niets te vrezen zolang u aan de zijde van de Here bent.

2. GELOOF DAT HIJ GOD IS

Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat... (Hebreeën 11:6). Geloof dat Hij alle dingen kan en wil doen, dat Hij nooit heeft gefaald—nee, niet één keer—en dat Hij uw strijd zal voeren, u reddend uit de moeilijkheden waarin u bent. Als u wilt geloven dat Hij te allen tijde God is en weet dat Hij alles onder controle heeft, dan zult u de vrees in uw leven overwinnen.

3. ONDERKEN DAT HIJ BELOONT WIE NAAR HEM ZOEKEN

Hij is een beloner voor wie Hem ernstig zoeken (Hebreeën 11:6). Door de eeuwen heen heeft God iedereen beloond wie naar Hem streefden. Jona, bijvoorbeeld, was ongehoorzaam aan God, maar in de tijd van nood, toen hij zich tot God wendde en riep met een oprecht hart, genas en redde God hem.

Hannah zocht God vol overgave voor een zoon; God hoorde haar smeekbede en gaf haar Samuel.

De Here hoorde Petrus toen hij oprecht uitriep, "Here, redt mij!" en Petrus zonk niet. Dezelfde God die deze mensen redde, zal u sparen als u Hem vol overgave zoekt. Waarom zou u vrezen als uw redding nabij is?

4. HANDEL IN GODS OPDRACHT

Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godspraak ontvangen had over iets, dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin (Hebreeën 11:7).

Handel niet met vrees voor mens of duivel, maar met vreze voor God, welke het begin der wijsheid is. Goddelijke vrees betekent geloof in "zo zegt de Here" en dat zal alle vrees die u bindt en kwelt verdrijven.

5. GEHOORZAAM DE STEM VAN GOD

Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou (Hebreeën 11:8).

Abraham wordt de "vader van de getrouwen" genoemd, omdat hij geloofde wat God hem had gezegd; hij wandelde door geloof, niet in aanschouwen. Door geloof ging hij voort en voerde uit wat God hem had opgedragen. U moet gaan als u des Heren wil wilt doen. De Israëlieten liepen in geloof twaalf mijlen door de Rode Zee. De Egyptenaren probeerden om in aanschouwen te lopen, en de wateren sloten zich over hen.

God heeft tot u gesproken door Zijn Woord en u moet Gods Woord gehoorzamen. Wanneer u Gods Woord gehoorzaamt, hebt u niets te vrezen.

6. ZOEK NAAR GODS BELOFTEN

Want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is (Hebreeën 11:10).

God had Abraham een beter land beloofd, en door geloof in God, begon Abraham het te zoeken. Denk erom, hij moest alles achter laten en hij moest voortgaan met geloof in zijn hart. Abraham vond die prachtige stad omdat hij de belofte zocht.

God heeft u niet alleen een mooie hemel beloofd om heen te gaan, maar Hij heeft u ook redding beloofd, de doop in de Heilige Geest, lichamelijke genezing, om u nooit te begeven of te verlaten, en heel veel andere prachtige beloften. Indien u de beloften zoekt die God u heeft gegeven, zult u ze vinden, en vrees zal verdwijnen.

7. WANT ZIJ ACHTTE HEM GETROUW, DIE HET BELOEFD HAD

Door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om moeder te worden, en dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij Hem, die het beloofd had, betrouwbaar achtte (Hebreeën 11:11).

Sarah was meer dan negentig jaar oud. Hoe fantastisch voor God om haar te vertellen dat zij een zoon in haar oude dag zou baren! Zij geloofde God, want zij achtte hem getrouw, en het wonder gebeurde.

Geen geval is te moeilijk voor de Here, want voor God zal niets onmogelijk zijn. Gebruik deze zeven stappen om uw vrees te overwinnen. Stijg omhoog met geloof helder glanzend, wetend dat het geloof alle vrees veroverd, en laat God Zijn weg in uw leven hebben.

*DIT BOEKJE IS GEDRUKT DANKZIJ VRIJWILLIGE OFFERANDEN.
STUUR ALS HET U BELIEFT UW OFFERANDE NAAR:
REVEREND ERNEST ANGLEY P.O. BOX 1790, AKRON, OH 44309, U.S.A.*

KIJK WEKELIJKS NAAR HET ERNEST ANGLEY TELEVISIE UUR

ERNEST ANGLEY'S GRACE CATHEDRAL
2700 State Rd., Cuyahoga Falls, OH 44223, U.S.A.
330-920-1019

www.ernestangley.org