

DE HEILIGE GEEST ZONDER MATE IS BESCHIKBAAR VOOR U

Door Ernest Angley

Johannes 3:34: **Want Hij geeft de Geest niet met mate.**

U kunt de Heilige Geest zonder mate hebben. Dit is inderdaad een verbazingwekkende uitspraak, maar wij leven thans in de rijkste bediening waarin de mens ooit heeft geleefd. Handelingen 2:17: **En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees.** Dit is een tijd van uitstorten, niet van strooien, maar een uitstorting - en vele mensen weten het niet.

SOMMIGE MENSEN BELUDEN MAAR BEZITTEN DEZE ERVARING NIET

Er zijn sommigen die beweren de doop met de Heilige Geest te hebben gehad en toch roddelen zij, bekritisieren het werk van God en nemen de genezende kracht van God met een korreltje zout; zij kunnen onmogelijk de Geest zonder mate hebben. Merk op dat ik niet zei dat zij nooit deze ervaring hebben ontvangen, maar er is iets met hen gebeurd, en de Geest ZONDER MATE is niet in hun leven. Wanneer men de doop van de Heilige Geest ontvangt, ontvangt hij de Geest zonder mate; maar wanneer hij verzuimt om God te geloven en te vertrouwen in heel Zijn Woord, dan beperkt hij de Geest in zijn leven en meet de Geest aan zichzelf.

JEZUS HAD DE GEEST ZONDER MATE

Jezus kwam met grote kracht. Johannes zei dat de Geest werd gegeven aan hem zonder mate. Het was inderdaad wonderbaar; Hij predikte op een wijze zoals niemand eerder had gepredikt, genezende de zieken, duivels uitwerpende, en vele wonderbaarlijke werken die Hij deed onder de mensen. De kracht die Jezus liet zien toen hij hier op aarde was, is voor ons vandaag. Toen Hij ten hemel opsteeg, maakte Hij het mogelijk voor ons om met Hem op te stijgen, en om samen met Hem te zitten in de hemelse gewesten (Efeziërs 2:6). God meet niet de Geest aan u; maar, zoals aan Christus, geeft Hij u de Geest zonder mate. Door uw ongehoorzaamheid meet u het aan uzelf. Christus gehoorzaamde de Vader in alle dingen en deed Zijn wil; wanneer een persoon dit heden doet, dan wordt de Geest gegeven zonder mate.

DE DISCIPELEN ONTVINGEN DE GEEST ZONDER MATE

Johannes 14:12: **Voorwaar, voorwaar Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader.** Jezus vertelde de discipelen dat zij niet alleen de werken zouden doen die Hij deed, maar dat zij nog grotere werken zouden doen. Wanneer zal het zijn, Jezus? Toen zij de Heilige Geest zonder mate ontvingen. Lucas 24:49: **En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge.** Nadat Christus ten hemel opsteeg, gingen de discipelen naar Jeruzalem en vertoefden daar totdat hen de Geest zonder mate werden gegeven. Toen pas begonnen dingen werkelijk te gebeuren. Wat een preek predikte Simon Petrus toen drieduizend zielen werden toegevoegd aan in het Koninkrijk! Wat een opwekking van genezingen brak uit! De apostelen brachten hun tijd door in gebed en vasten en het verspreiden van het Woord. De zieken werden genezen in grote getale. Handelingen 6:4: **Maar wij zullen ons houden aan het gebed, en de bediening van het woord.** Jezus had de discipelen verteld in Marcus 9:29 van een bepaalde type van onreine geest, dat **dit geslacht kan door niets uitvaren, dan door bidden en vasten.** Niet tot nadat zij baden, gevast en de doop met Heilige Geest hadden ontvangen, kregen zij de bevoegdheid om mensen van die soort geesten te bevrijden.

ZIJ SPRAKEN IN TONGEN-U ZULT OOK

Wat een oproer veroorzaakte het in Jeruzalem toen de Heilige Geest zonder mate werd uitgestort! Handelingen 2:12: **En zij waren allen buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen, en zij zeiden de een tot de ander: Wat wil dit toch zeggen?** Petrus vertelde hen dat het “de uitstorten van de Heilige Geest zonder mate” tijd was. Wanneer de discipelen de Heilige Geest zonder mate ontvingen, spraken zij in tongen toen Hij binnen kwam. Handelingen 2:4: **En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.**

Waarom ontvangen sommige mensen vandaag de Geest niet zonder mate? Omdat zij niet bereid zijn om Hem te ontvangen op de Bijbelse manier zoals op de Pinksterdag. U zult de Geest nooit zonder mate ontvangen tenzij u het zichtbare bewijs hebt, het initiële bewijs, het spreken met een andere tong. Zult u ooit in tongen spreken? Zij spraken in tongen met Pinksteren toen zij de Geest zonder mate ontvingen, dus waarom u niet?

De vrees houdt vele mensen van het ontvangen van deze kracht, en anderen luisteren aan twijfelars die zeggen dat zij de Pinkster ervaring niet kunnen hebben vandaag; dat het in tongen spreken niet is voor ons. Realiseert u zich dat miljoenen deze ervaring in onze dagen hebben ontvangen?

DE DOOP IN DE HEILIGE GEEST, DE SLEUTEL TOT DE GEEST ZONDER MATE

U kunt zijn gered en de Geest van de Here in uw leven hebben, maar tenzij u de doop in de Heilige Geest met het initiële bewijs van het spreken in tongen hebt ontvangen, hebt u de Geest zonder mate niet ontvangen. Wanneer iemand door geloof in het bloed van Jezus wordt gered, ontvangt hij een mate van de Geest van de Here op dat ogenblik, maar het vereist de doop in de Heilige Geest om de Heilige Geest zonder mate te ontvangen. Johannes de Doper predikte deze waarheid in Mattëus 3:11: **Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik...die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.** Johannes bedoelde dat de Here op één of andere toekomstige datum Zijn kinderen een ervaring zou geven die toen niet beschikbaar was. De Here vertelde ook de discipelen dat zij later een ervaring zouden ontvangen die zij op dat ogenblik niet konden hebben. Johannes 7:37-39: **En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus op en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. (Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.)**

De discipelen ontvingen kracht vóór Pinkster (Lucas 9:1), maar Jezus beval hen in Jeruzalem te blijven tot zij kracht ontvingen anders dan wat zij reeds hadden: de kracht die komt door de doop in de Heilige Geest.

ONTVANG DE GEEST ZONDER MAAT

Laat niets u afhouden van het ontvangen van deze kracht van de Heilige Geest, welke u nodig heeft in uw leven. Het is beschikbaar voor u, vandaag. Misschien hebt u God vaak gebeden en gevraagd om u meer kracht te geven; nu kunt u deze kracht zonder mate hebben. Hier bij Grace Cathedral, hebben massa's deze heerlijke zalving van de kracht van God ontvangen door oplegging van handen, dezelfde methode die in de vroegere kerken werd gebruikt. Handelingen 8:17: **Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest.** Laat niets u tegenhouden. Laat geen duivel of mens u afhouden van deze grote kracht. Ontvang de Heilige Geest zonder mate!